



## רג'סטאן – תרבויות רחוקות

7-17 נובמבר 2024

מדינת רג'סטאן במערב הודו הינה המדינה הצבעונית ביותר בהודו, נשים לבושות סארי בשלל צבעים ותכשיטים, ערים מבוצרות בחומות ענק וארמונות המזכירים את תקופת המהרג'ות ששלטו באזור עד המאה העשרים, בין כל אלו עולי רגל, מקדשים הומים, שווקים, מלאכות מסורתיות (קדרים, צובעי בדים, אורגי שטיחים ועוד) וכפרים שנראים לקוחים מתקופת התנ"ך. טיול הסתיו לרג'סטאן מתוכנן לזמן פסטיבל פושקאר עם שוק הגמלים הענק ועלייה לרגל של מאות אלפי מאמינים.



## יום 1-2: טיסה לילה להודו – אגרה

נצא בשעת ערב בטיסה ישירה מנתב"ג לדלהי.

חמש וחצי שעות בלבד! ננחת בשעת בוקר.

לאחר איסוף המזוודות נהנה מארוחת בוקר

וקפה ונמשיך בכיוון העיר אגרה. בדרכנו נעצור

לביקור במקדש הלוטוס הבהאי. המקדש בנוי

כלוטוס משיש לבן ודומה לבית האופרה של

סידני. זהו המקדש המרכזי והגדול של כת

הבהאים בהודו (אותה כת שבנתה את מקדש

הזהב היפפה על מורדות הכרמל). נמשיך

בנסיעה לאגרה. לאחר כניסה למלון, נצא

לסיור אחה"צ לאחד מאתריה המיוחדים של

אגרה – קבר איתמד-או-דאולה. מבנה הקבר

המרהיב נבנה בתקופה הקיסרות המוגלית,

והיווה התפתחות ארכיטקטונית שהובילה

בהמשך לבניית הטאג' מאהל.

לינה וארוחת ערב באגרה

### יום 3 - טאג' מאהל - המבצר האדום - ביקור בכפר

נשכים קום לביקור באחד המבנים המפורסמים ומעוררי ההשראה בעולם, הטאג' מאהל. אין מילים היכולות לתאר את יחודו ושלמותו של המבנה שנבנה כזיכרון לאהבה גדולה בין השליט המוגולי שאח' ז'האן לבין אשתו האהובה מומטז' שמתה בעת לידת ילדם השמיני. שעת הבוקר המוקדמת, לפני הגעת אלפי התיירים הינה השעה הטובה ביותר לביקור במקום. לאחר ארוחת בקר נמשיך למבצר האדום, ארמון השליטים המוגולים והמקום בו בילה שאח ג'אהן את שנותיו האחרונות במאסר בית, מביט לעבר מבנה הקבר המרהיב של אשתו האהובה. אחה"צ בשינוי חד נסע לכפר מסורתי הנמצא מעבר לנהר. נסייר בכפר בליווי מדריך מקומי, נכיר את חיי הכפר, ניפגש עם האוכלוסייה הסקרנית שתשמח על בואנו ונסיים בכוס תה עם תצפית ערב נהדרת על הטאג' מאהל מעבר לנהר. לקראת ערב נחזור למלון.





**יום 4 : פארק הציפרים בבראטפור - באר**  
**המדרגות - ג'איפור**

נשכים קום על מנת להגיע לשמורת הציפורים המרהיבה של בראטפור לקראת פתיחתה. שעות הבוקר המוקדמות הינן הטובות ביותר לתצפית בחיי הציפורים. בשער השמורה נעלה על ריקשות אופניים איתן נטייל ברחבי השמורה. אלפי ציפורים מסוגים שונים מקננות על העצים ומחפשות מזון במקווי המים תחתיהם. נמשיך בדרכנו ל "עיר הוורודה", ג'איפור. ניקח דרך צדדית בין כפרים ציורים שתוביל אותנו לאתר מרתק של באר מים ענקית. בארות מסוג זה הנקראות "באר מדרגות" (על שם מאות גרמי מדרגות היורדים אליה), הינן הדרך המסורתית של כפרי האזור לשאיבת מים לשימוש ביתי. זו פעם ראשונה בה נסתובב באזור חקלאי כפרי עם הרבה מראות מרתקים ועניין. אחר הצהרים נגיע לג'איפור ולמלון בו נבלה בשני הלילות הבאים.

## יום 5 : סיורים בג'איפור (העיר הוורודה)

לאחר ארוחת בקר נצא למצודת אמבר, המבצר \ ארמון של שושלת הראג'ות ששלטו באזור. המבצר המפואר יושב על גבעה נישאה, מוקפת חומות. נעלה במסלול מהאגם למצודה הכוללת עשרות אולמות מפוארים ומהחומות נגלה נוף מרהיב. בשעות אחר הצהרים נסייר בעיר הוורודה הנקראת כך על שם אבני הבניין בגוון ורוד מהן נבנתה העיר במאה השמונה עשרה. נסייר בארמונות, גנים, בתים מרהיבים ומצפה כוכבים מפתיע בין מאתיים שנה. ניכנס למספר בתי מלאכה המייצרים בטכנולוגיה מסורתית מוצרים שונים. לקראת ערב נצא לבילוי מיוחד, סרט בוליוודי באחד מאולמות הקולנוע המפוארים בעולם. סרטים הודים כוללים תמיד דרמות, אהבות, ריקודים ושירה. הטקסט פחות משמעותי מההתרחשות הכללית. לא פחות מעניין הינו קהל הצופים המשתתף בצורה פעילה במהלך הסרט. חוויה תרבותית מלאה עניין וצחוק. נחזור לארוחת ערב במלון.





**יום 6 – סיור בבתי מלאכה להדפסת בדים –**

**פושקאר**

לאחר ארוחת בוקר נסע לכפר המתמחה בהדפסה

מרהיבה של בדים בטכניקת "דפוס- בלוקים".

בסיור נכיר את חיי הכפר, נבקר במספר סדנאות

ייצור כולל התנסות עצמית בשיטת דפוס

מסורתית. עונה זו הינה עונת החתונות. יתכן

ונזכה לראות תהלוכות משפחתיות כחלק

מאירועים הקשורים לחתונה מתקרבת. אחה"צ

נמשיך לעיירה הקדושה פושקאר. העיירה יושבת

בלב המדבר על גדת אגם מים. בימים אלו

מתרחש האירוע השנתי של יריד הבקר הענק

במקביל לעליית לרגל של מאות אלפי מאמינים

לעיר. ביומיים הבאים נלון במחנה אוהלים

איכותיים (כולל שירותים ומקלחת לכל אוהל).

המחנה ממוקם בלב אזור כפרי ומוקם כל שנה

במיוחד לאירוע הפסטיבל. לינה וארוחת ערב

**בפושקאר**

## יום 7 : פושקאר – שוק הגמלים ועלייה לרגל

בשעת בוקר נצא לסיור רגלי באזור הכפרי סביב המאהל. נחזור לארוחת בוקר ולאחריה בנסיעה קצרה לעיירה הצבעונית של פושקאר סביב לאגם בלב המדבר. ימים אלו הינם ימי פסטיבל ועלייה לרגל. אלפי מאמינים נוהרים לעיירה וממלאים את הסמטאות הצרות. מגוון אדיר של צורה, צבע וצליל. נסייר בסמטאות המפותלות של העיר העתיקה והחנויות הצבעוניות (למעוניינים בקניית מזכרות, השוק בפושקאר הינו גן עדן אמיתי). נגיע לאגם המוקף עשרות גרמי מדרגות היורדים מהמקדשים הרבים לגדות האגם. גרמי מדרגות נקראים גאטס ומשמשים את אלפי המאמינים לקיים טקסים ולרחיצת טהרה באגם. על אחד מהגאטס נערוך טקס Pujā מסורתי עם ברהמין (כהן דת הינדי). אחה"צ נעלה ברכבל לתצפית נהדרת על הסביבה. ליד תחנת הרכבל העליונה נמצאים קופים רבים המוסיפים תנועה וצבע. נחזה בשקיעה נהדרת. לינה וארוחת ערב בפושקאר





יום 8: ג'ודפור ומבצר מהרנגאר  
בסיום ארוחת הבוקר נצא בניסיעה לאחת מערי  
המבצר החשובות ברג'סטאן, "העיר הכחולה" -  
ג'ודפור. שם העיר יהיה ברור כשנעלה למרומי  
מבצר מהרנגאר האדיר. המבצר הינו ללא ספק  
מהגדולים והמרשימים ביותר בהודו. המבצר נבנה  
במאה החמש עשרה וראה קרבות רבים לאורך  
ההיסטוריה. סיור במבצר ומבט ממעוף הציפור  
לעיר הכחולה שלמטה, הינו אחד מהמראות שילוו  
אותנו זמן רב. לאחר השקיעה, נרד בסמטה  
מתפתלת לעיר העתיקה מתחת למבצר. בתים  
צבועים כחול, כיכר עם מגדל שעון צבעוני, באר  
מדרגות עתיקה ובתי מידות לצד הרחוב הרועש.  
נכנס לשוק ונעבור ליד חנויות התבלינים (מקום  
מצוין להצטייד ברשימת התבלינים שהבאתם).  
בשעת ערב נגיע למלון. ארוחת ערב ולינה בג'ודפור.



## יום 9: טיול בין כפרים - ג'ודפור

הבוקר נצא ליום שלם של סיור מרתק ברכבי שטח בין כפרים ציורים, אגמים, בעלי חיים והכרות עם מלאכות ואומנויות כפריות. האזור בו נסייר מיושב בקבוצה קטנה הנקראת ביש-נוי (בתרגום מקומי "ה 29"). זו קבוצה שנוסדה במאה החמש עשרה ע"י מורה רוחני ואשר חרטה על דגלה 29 עקרונות, כולל הגנה על כל חי וצומח. באזור הכפרים חיים בבטחה מינים של אנטילופות, ציפורים ובעלי חיים אחרים. נבקר במספר כפרים, ניכנס לבתי התושבים, ונחזה בתעשייה של מלאכות שונות כגון דפוס בדים, כדרות, תווית בדים, אריגת שטיחים ועוד. נאכל ארוחת צהרים פשוטה בבית מקומי ונכיר את אורח החיים הכפרי. אחה"צ נחזור לג'ודפור.

**ארוחת ערב ולינה בג'ודפור**





יום 10: דלהי

בשעת בוקר נעלה על טיסת פנים לעיר הבירה דלהי. דלהי שימשה כבירת הודו בתקופות ושושלות שונות לאורך 1000 שנים. ברחבי העיר מפוזרים מונומנטים רבים מתקופות היסטוריות. נתחיל את ביקורנו בקוטאב מינאר (מוכרז כאתר מורשת עולמי ע"י אונסק"ו), שריד למסגד עצום שנבנה במאה ה-12. נמשיך ל"שער דלהי", אתר ההנצחה המונומנטלי לקורבנות ההודים במלחמת העולם הראשונה. נצא בנסיעת ריקשות לשוק העתיק בדלהי העתיקה, ונחזה בחומות המבצר האדום. נמשיך לאתר השריפה של מנהיגי הודו, כולל מהאטמה גנדי, אבי האומה. בערב אירוע סיום עליז לטיול. לינה וארוחת ערב בדלהי.

יום 11: בוקר בדלהי – טיסת ערב

ארצה

בשעות הבקר נבקר במקדש הסיקי

הגדול בדלהי. הדת הסיקית ייחודית

להודו ובעלת היסטוריה מורכבת

ומעניינת. המקדש שונה בתכלית

ממקדשים אחרים בהם ביקרנו, וכולל

מטבח בו מכינים בכל שעות היממה

אוכל לאלפי מבקרים. לקראת הצהריים

נחזור למלון להתרעננות, אריזה ונסיעה

לשדה התעופה. טיסתנו יוצאת אחה"צ

ומגיעה לנתב"ג בשעות הערב.





### המחיר אינו כולל

ביטוח מכל סוג

כל דבר שאינו מוגדר בסעיף כולל הנ"ל

תשר למדריך הישראלי

### מחיר הטיול כולל:

טיסות ישירות להודו

מלונות ברמה טובה

כל הארוחות - FB

מדריך ישראלי והודי

תשר לכל נותני השרות המקומיים

ויזה להודו

מחיר עד 5.8.24 : \$ 3,380 לאדם

מחיר בין 6.8 – 6.9.24 : \$ 3,480 לאדם

מחיר מ 7.9.24 : \$ 3,580 לאדם

**תוספת חדר יחיד: \$ 790**

**הנחת נוסע מתמיד: \$70**

**גודל קבוצה עד 25 מטיילים – מומלץ להירשם בהקדם**