



סרי לנקה - תרבויות רחוקות לאוהבי לכת

4-16 נובמבר 2024

סרי לנקה, אי התבלינים המיתולוגי בלב האוקיאנוס ההודי מהווה מיקרוקוסמוס והכרות נהדרת עם כל היפה והמעניין שיש בדרום מזרח אסיה. ג'ונגלים יערות גשם נהרות ומפלים מכסים חלקים נרחבים מהארץ, חופי ים זהובים נושקים לים כחול מתחת דקלי קוקוס, שרידים מרהיבים של תרבויות קדומות לצד תרבות מקומית תוססת ועולם חי עשיר. בטיול לסרי לנקה נשלב מסלולי הליכה שייקחו אותנו אל מעבר למסלול התיירות הרגיל, אל נופים מרהיבים, חוויות מיוחדות ומפגשים עם דמויות מקומיות בכפרים ובעיירות הפשוטות.



יום 1: טיסת לילה לסרי לנקה – נגומבו

בשעת לילה ניפגש בנתב"ג לטיסתנו לסרי לנקה עם חניית בינים בדובאי. ננחת בסרילנקה אחה"צ ונסע לעיר החוף נגומבו. נהנה משינת לילה במלון איכותי לקראת תחילת הטיול

יום 2: נגומבו – סיגיריה

נתחיל את הבוקר בסיור לשוק הדגים של נגומבו אליו מגיעה דגת הבוקר הנאספת ונמכרת סיטונאית וקמעונאית. נצפה בסירות הקטמין הייחודיות לאזור חוזרות מהאוקיאנוס אל מעגנם בלגונה. נמשיך בסיור בכפר הדייגים. נעצור לארוחת צהרים ונמשיך לאתר המרהיב של צוק סיגיריה - "סלע האריה" (אתר מורשת עולמית). בשעת אחה"צ נעלה למרומי הצוק המתנשא ל 200 מטר מעל סביבתו ונזכה למחזה המרהיב של שקיעה מעל המישורים הגדולים. נצפה בשרידים המרשימים ובצירי הפרסקו של הנשים השמימיות בני ה-1500 שנים. לינה בסיגיריה.

יום 3: הבירה העתיקה לצד אגם – ספארי פילים
לאחר ארוחת הבוקר נצא בנסיעה לעיר הבירה העתיקה פולאנארווה (אתר מורשת עולמי). שרידי העיר הפזורים בלב היער כוללים מקדשים וארמונות עתיקים המעידים על תרבות מפותחת והאמונה הבודהיסטית שאומצה ע"י מלכי סרי לנקה לפני 2500 שנה. שרידי העיר נמצאים על שפת אגם גדול לצידו נלך. נמשיך לכפר מקומי להכרות עם חיי הכפר. נלך בשבילים, נכיר את בתי התושבים ומלאכות היום יום, נצא לחלקות השדה ולסיום נהנה מארוחת צהרים מקומית. אחר הצהרים נמשיך לפארק הלאומי של מינריה. נעלה על רכבי ספארי ונסע ברחבי הפארק לראות את עדרי הפילים הגדולים המשוטטים על שפת האגם הגדול.

*** הפארק הינו אזור טבעי והחיות משוטטות חופשי. ברב המקרים רואים עדרי פילים, אבל זה אינו מובטח לינה בסיגריה**





יום 4: מערות המקדש בדמבולה – עולם

התבלינים – קנדי

היום אנו עולים מהמישורים ללב הארץ לאזור ההררי. לאורך הדרך שדות אורז, מטעי קוקוס, בנות, אננס ומגוון רב נוסף של פירות טרופיים. נעצור לביקור במערת המקדש של דמבולה (אתר

מורשת עולמי), מהאתרים ההיסטוריים

המרשימים הממחישים ארכיטקטורה ואומנות בודהיסטית בת אלפי שנים. נמשיך בדרך הררית בכיוון קנדי. נעצור בלב אזור כפרי לטיול רגלי בין חלקות אורז ונגיע לחוות גידול תבלינים המציגה מגוון תבלינים וצמחי מרפא המפרסמים את האי מעל 2000 שנים. נלמד על צמחי התבלינים

והרפואה, דרך הכנתם והשימושים בהם לרפואה המסורתית. לפני הגעתנו לקנדי, נעצור במקדש הינדי מהיפים באי. לקראת ערב נכנס למלוננו בקנדי.

יום 5 – הגנים הבוטנים, קנדי,
מקדש השן, הופעת פולקלור
נפתח את הבוקר בסיור לגן הבוטני
המלכותי של **פרדאניה**, גן בוטני מרהיב
הנחשב לאחד מעשרת הגנים הטובים
בעולם. בגן מגוון מדהים של עצים,
צמחים ופרחים מרחבי העולם. נמשיך
לסייר במרכז העיר ולאורך האגם.
אחה"צ נחזה בהופעת פולקלור מלווה
ברקדנים ונגנים. לקראת ערב נגיע
למקדש הבודהיסטי החשוב באי – מקדש
השן. על פי האמונה אחת משיניו של
בודהה שמורה במקדש, דבר המביא
מאות מאמינים למקדש בכל זמן. נכיר
את צורות הפולחן ונעמיק ההכרות עם
יסודות האמונה. לינה בקנדי





יום 6: סיור במטעי התה, מפלי ראמבודה,

נווארה אלייה

לאחר ארוחת בוקר נצא בכיוון ההרים הגבוהים לעיר נווארה אלייה. נעצור לסיור רגלי במטעי התה המהווים חלק חשוב מכלכלת האי. נלמד על גידול התה, אופן עיבוד העלים ונכיר טעמים שונים של תמצית תה. נמשיך במעלה ההרים בלב הג'ונגל ונצא בהליכה קצרה לתצפית על מפלי ראמבודה המרשימים. אזור ההרים מנקז כמויות גדולות של משקעים הזורמים בנהרות ומפלים בדרכם מערבה לאוקיאנוס ההודי. לעת צהרים נגיע לעיר נווארה אליה השוכנת בגובה 2000 מטר. העיר נבנתה כמקום מקלט מפני החום והלחות של מישור החוף עבור הפקידות ואנשי הממשל הבריטי. המקום כונה "אנגליה הקטנה". אחה"צ נסייר בעיר. לינה בנאוורה איליה.

יום 7: מישורי הורטון, רכבת עתיקה בדרך לאלה

הבוקר נסע לשמורה הלאומית של
מישורי הורטון. שמורת טבע ייחודית
בלב היערות בגובה 2000 מ'. נצא
למסלול הליכה לתצפית נהדרת
המכונה 'קצה העולם'. מהתצפית נוף
מרהיב ליער הערפל ומישורי החוף
הרחק למטה. אחה"צ נעלה על רכבת
מקומית לנסיעה איטית ומרהיבה
בנוף ההררי. פסי הרכבת הוקמו
בתקופה הבריטית והרכבת מזדחלת
בנתיב כבר מעל 150 שנה. הרכבת
מתפתלת באיטיות במעלה ההרים
ועוברת על גשרים מרשימים. אחה"צ
נגיע לעיירה ההררית אלה. לינה
באלה





יום 8: גשר תשע הקשתות, פסגת

אדם הקטנה

פסי הרכבת המתפתלים בלב הנוף
ההררי מאפשרים למקומיים מסלול
הליכה נוח בין הכפרים או להגיע
לשוק בעיירה אלה. הבוקר נצטרף
לצועדים בקטע נופי מיוחד בו נוסעת
הרכבת. נתחיל את הצעידה מגשר
תשע הקשתות, ונלך על השביל
לאורך פסי הרכבת חזרה לאלה.
המסלול שטוח ונוח להליכה בלב נוף
נהדר וליווי של קהל מקומי. אחר
הצהרים נלך במסלול נוסף בנוף
המרהיב ונעלה ל"פסגת אדם
הקטנה" המשקיפה לכל עבר. המקום
מהווה אתר עליה לרגל למאמינים
בודאיסטים. ארוחת ערב ולינה באלה

יום 9: פארק לאומי אודהוואלווה, חומות גאלה וחופי ים קסומים

היום נרד מההרים הגבוהים לחלקו הדרומי של האי. נכנס לפארק הלאומי אודהוואלווה שם יש אזור מיוחד בו מגדלים גורי פילים יתומים או פילים פצועים. נבקר במקום להכיר את הטיפול בחיות הענק העדינות. אחה"צ נמשיך לחוף הים המקסים בדרום האי. נכנס למלון איכותי ממוקם על שפת הים עם חוף חולי ודקלי קוקוס. כאן נלון בשלושת הלילות הבאים. בשעות אחה"צ נסיעה קצרה לעיר העתיקה של גאלה שהוקמה כתחנת סחר הולנדית בתקופה הקולוניאליסטית. המתחם העתיק מוכרז כאתר מורשת עולמי. נלך לאורך החומות העתיקות המתנוססות מעל חוף הים. לינה ליד חוף הים.





יום 10: לגונות, נהרות וחיי כפר במערב
האי

היום נבקר במספר נקודות מיוחדות לאורך החוף הדרום מערבי. נתחיל בשייט בנהר המאדו המנקז אזור של לגונה גדולה אל הים. נשוט לצד עצי המנגרובים על גדות הנהר, נראה עופות מים רבים ולטאות כוח גדולות מתחממות בשמש על גדת הנהר. נמשיך לאיי הקינמון בלב הלגונה נשוט בכפרים ונראה את פעילויות היום יום כולל דייג וחקלאות. אחר הצהרים נכיר פרויקט של מדגרת צבי ים הנועד לעזור בשימור ביצי הצבות העולות לחוף בעונת הטלת הביצים. נמשיך לבית מלאכה המתמחה בגילוף וצביעה של מסכות מסורתיות בעץ הרך. אחר הצהרים נשוב למלוננו על חוף הים

יום 11: פארק לאומי יער גשם קנילייה

היום ניסע כשעה וחצי ללב האי לביקור

ביער גשם מהמיוחדים באי. האזור

מצטיין במגוון המינים העצום, כולל מיני

צמחים, חרקים, ציפורים וזוחלים. חלק

גדול מהמינים אנדמיים לאזור. נלך

במסלול הנכנס למעבה היער. בעזרת

מדריך מומחה נזהה ונלמד על עולם

החי והצומח שפעם כיסה חלקים

נרחבים באי וכיום נמצא בעיקר

בשמורות טבע. לאורך המסלול נגיע

לנהר בו ניתן לטבול למעוניינים. נהנה

מארוחת צהרים במסעדה מקומית על

גבול השמורה. נחזור למלוננו אחה"צ

להנות מחופי הים.





יום 12-13 : ביקור בקולומבו, טיסת

לילה ארצה

את יומנו האחרון נתחיל בנינוחות עם

ארוחת בוקר ובילוי על חוף הים

המקסים. לקראת צהרים נסע לקולומבו

בירת האי. נערוך סיור הכרות עם העיר

המשלבת רבי קומות מודרניים עם מבנים

קולוניאליסטים ומזכירה לא במעט את

הערים הצפופות והצבעוניות של הודו.

אחה"צ נתארגן לטיסתנו ארצה, כולל

מקלחות חמות, החלפת בגדים וארוחת

ערב.

טיסתנו ארצה (כולל חניית בינים בדובאי)

יוצאת לאחר חצות. נגיע ארצה בשעות

אחה"צ.



המחיר אינו כולל

ביטוח מכל סוג

כל דבר שאינו מוגדר בסעיף כולל הנ"ל

תשר למדריך הישראלי

גודל קבוצה עד 25 מטיילים – מומלץ להרשם בהקדם

מחיר הטיול כולל:

טיסות בינלאומיות לסרי לנקה

11 לינות – מלונות *4

כל הארוחות (בקר, צהרים, ערב)

תשר לכל נותני השרות המקומיים

כניסה לכל האתרים בתוכנית

מחיר הטיול

מחיר עד 31.7.24 - 3,190 דולר לאדם

מחיר מ 01.8.24 - 3,260 דולר לאדם

הנחת נוסע מתמיד 70 יורו

תוספת חדר יחיד 650 דולר